

DE CROOSWIJKER

nr. 4 - 2025

GRATIS BLAD
EXCLUSIEF
VOOR
CROOSWIJKERS

Met wie vier jij de feestdagen?
Voedsel deel je met elkaar
De Baskische kip van Bar Alaska!

NU
MAAR LIEFST
16 PAGINA'S
DIK!

THEMA
Delen

Vrijwilliger van de maand: Jenny	3
Wat te doen in Crooswijk?	4
NIEUW! Podcast Salima en Roos in Croos	5
Met wie vier jij de feestdagen?	6
Stichting Rising Desire Rotterdam waar ieder kind mag stralen	9
Goed in Crooswijk	10
Crooswijk op de korrel: Voedsel deel je met elkaar	12
De Baskische kip van Bar Alaska!	14
Column Wijkraad Crooswijk	15



Delen



In een wereld die soms gehaast en gesloten aanvoelt, herinneren de feestdagen ons eraan dat we gemaakt zijn om te delen. Juist in deze periode groeit de behoefte aan verbinding. De feestdagen brengen ons ook vaak extra in gedachten bij de mensen en dingen die we missen. Dan besef je pas hoe waardevol delen eigenlijk is.

We spraken deze keer veel mensen die hun verhaal met ons wilden delen. Zoals Noor die vanuit haar eigen verhaal een stichting oprichtte. Haar initiatief laat zien dat delen niet groots of ingewikkeld hoeft te zijn - als het maar oprecht is. Of neem Bar Alaska, die geen seconde twijfelde om hun populairste knaller op de kaart met ons te delen!

Laat deze Crooswijker een uitnodiging zijn om stil te staan bij wat je hebt, wie je bent, wie of wat je mist. En vergeet dat vooral niet met elkaar te delen.

Dit blad is van Crooswijk, voor Crooswijk. Dus als jij iets met ons wilt delen, weet dan dat je meer dan van harte welkom bent.

Wij wensen jullie alvast hele fijne, mooie en warme feestdagen!

Hartelijke groet,

Dominique Bartali

contact@decrooswijker.nl



Zie ook www.decrooswijker.nl en volg ons op Facebook: www.facebook.com/decrooswijker

De Crooswijker wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam

© Niets uit deze uitgave mag veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van De Crooswijker.



tekst Annie Verduyckt
foto Wouter Stern

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND

tekst Annie Verduyckt - foto Wouter Stern

'Eerst een kopje koffie of thee en een koekje erbij?' vraagt Jenny. De eerste indruk die Jenny maakt, is open en hartelijk. Jenny is 46 jaar en woont met plezier in Rotterdam.

Jenny is tweeënhalf jaar actief voor de Vraagbalie. In Crooswijk heeft ze een spreekuur op woensdagmiddag bij de Stichting Wijkcultuur. Als er een noodsituatie is, is Jenny ook voor de Vraagbalie te vinden bij de Nieuwe Branding. 'De Vraagbalie lijkt op de vraagwijzer van de gemeente, zegt Jenny', maar de Vraagbalie is een laagdrempeliger spreekuur. Soms komen mensen eerst een kopje koffie of thee drinken, een boterham eten. Daarna durven ze iets te vragen. Zodra er vertrouwen is, gaan mensen praten over hun problemen.

Jenny is stellig in haar betoog. 'Mensen begrijpen de regels en de formulieren niet. Ze hebben moeite met de taal, het begrijpen van de taal. Ik zeg tegen de cliënt 'neen heb je' en voor 'ja' kunnen we ons best doen.' Jenny helpt in een eerste stap bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld om bijzondere bijstand aan te vragen of om een

gemeentelijke bijdrage zodat de kinderen kunnen sporten, of een aanvraag voor kleding bij de kledingbank. Mensen weten niet wat er mogelijk is.' Als mensen een andere taal spreken, stelt Jenny de formulieren in twee talen op in het Nederlands en in de taal van de aanvragers, zodat ze terug kunnen lezen wat er staat.

Jenny heeft zelf ook moeilijke tijden meegemaakt. Door corona kwam haar bedrijf financieel in zwaar weer en moest Jenny het bedrijf stoppen. 'Soms gaat de ene deur dicht, maar opent zich weer een andere deur en zijn er nieuwe mogelijkheden.'

Wat is het geheime recept van Jenny? Jenny zegt beslist: 'Luisteren is de sleutel van communicatie. Luisteren naar de pijn en samen kijken naar oplossingen en of het werkt. Soms loop ik letterlijk met hen mee, vooral als er een taalbarrière is. Ik zie het als een bron van liefde. Ik deel mijn kennis met mijn medemens. Het geloof helpt mij hierbij.'

Over haar eigen toekomst zegt Jenny, 'Ik wil graag iets doen tegen armoede in de wijk, bijvoorbeeld chauffeur worden op een zorgtaxi, daarvoor heb ik alle papieren. Daarnaast ben ik ook bezig om het groot rijbewijs te halen, zodat ik mensen in een bus kan vervoeren. Ik zet me in zodat mensen zich kunnen ontwikkelen. Ik hoop vooral dat vrouwen zelfstandiger worden en sterk staan in de samenleving.'

'Ik wil er zijn voor mensen. Van mijn eigen dal heb ik mijn kracht gemaakt.'

WAT TE DOEN IN CROOSWIJK

EEN KLEINE SELECTIE UIT DE VELE WIJKACTIVITEITEN

Tot 5 januari	Kunstexpositie Reza	Waar: Nivon Rotterdam
Alleen tijdens openingsuren	Gratis	Dirk Smitsstraat 76
Zaterdag 20 december	Winterboost	Waar: De Nieuwe Branding
10.00-12.30 uur	Gratis	Isaïc Hubertstraat 153
Zondag 21 december	Winterboost	Waar: De Nieuwe Branding
10.00-12.30 uur	Gratis	Isaïc Hubertstraat 153
Maandag 22 december	Winterboost	Waar: De Nieuwe Branding
14.00-16.30 uur	Gratis	Isaïc Hubertstraat 153
Zaterdag 17 januari	Science-fiction filmfestival	Waar: Nivon Rotterdam
Middag en avond		Dirk Smitsstraat 76

Zie www.rotterdam.nivon.nl/agenda/ voor meer informatie over het programma.

We doen ons best om foutloos en volledig te zijn. Heb je aanvullingen of verbeteringen? Laat het ons weten via contact@decrooswijker.nl.



Kijk voor meer informatie op agendakralingencrooswijk.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112	Bij spoedgevallen, politie, ambulance en brandweer
14010	Servicenummer van de Gemeente Rotterdam voor informatie, meldingen van schade, vuil en/of overlast
0900-8844	Geen spoed, wel politie
144	Dier in nood of gewond
0800-2000	Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

DE CROOSWIJKER IS GRATIS AF TE HALEN BIJ:

Albert Heijn, Goudseplein
 Bistro Brouw, Linker Rottekade
 Café Eden, Rusthoflaan
 Gran Locale, Bep van Klaverenplein
 Hoppesteijn, Boezemsingel
 Huis van de Wijk De Nieuwe Branding, Isaïc Hubertstraat
 Karwei, Boezembocht
 Laurens Rubroek, Crooswijksekade
 Nivon, Dirk Smitsstraat
 Ontdekhoeck, Schuttersweg
 Open Huis Crooswijk, Rusthoflaan
 Primera, Crooswijkseweg
 Speeltuinvereniging Crooswijk, Schuttersweg
 Studio Haircare, Rusthoflaan
 Wijkgebouw De Bron, Vondelweg



NIEUW!

Podcast Salima en Roos in Croos

Salima en Rosa leerden elkaar kennen op het schoolplein van hun kinderen. Ze delen een liefde voor Crooswijk: de ligging, de feestjes, de mensen.. Met hun podcast willen ze laten horen wat de wijk zo leuk maakt – én hoe saamhorigheid kan groeien.

Waarover gaat de podcast?

'Elke keer is er iemand anders te gast die woont of werkt in Crooswijk. Wat is er te doen voor jongeren en wat missen ze? Wat is het verhaal van de Crooswijkvlag, hoe werd de avondvierdaagse groot en hoe vind je daar vrijwilligers voor?'

Tegelijk komen maatschappelijke en culturele thema's aanbod die horen bij het leven in een diverse stadswijk: Keti Koti, gezondheid, ondernemerschap, muziek en de relatie tussen bewoners en de gemeente.

Die thema's maken 'Salima en Roos' ook interessant voor de rest van Nederland. Samenleven is een werkwoord wordt in onze gesprekken duidelijk, mede door de véle vrijwilligers en mooie initiatieven.'

Waarom maken jullie deze podcast?

'Er valt altijd iets nieuws te ontdekken in deze wijk met ruim 20.000 bewoners. Er wonen allerlei culturen en Oud-Crooswijkers die hier generaties wonen, leven er naast nieuwkomers. In de landelijke politiek worden zulke groepen vaak tegenover elkaar gezet. Terwijl het gewoon kán he, goed samenleven! Maar dan moet je je wel een beetje in de ander verdiepen. Dat is tweerichtingsverkeer. Met deze podcast helpen we een handje: je leert je buurt en de bewoners kennen terwijl je aan het koken bent, op de fiets zit of een rondje Plas doet. Je kunt flink van elkaar verschillen en tegelijkertijd goed met elkaar omgaan. Dat laten zien, laten horen, is de onderliggende missie van deze podcast.'

Kan de luisteraar nog wat doen?

'We maken deze podcast vrijwillig. Het zou geweldig zijn als iedereen deze podcast luistert, sterren geeft en natuurlijk wil delen met zijn/haar straat, in appgroepen en op socials!'

Ideeën voor afleveringen kunnen mensen mailen naar salimaenroosincroos@gmail.com – we kunnen niet garanderen dat overal plek voor is maar we reageren altijd.'
 Luisteren dus!

Salima en Roos in Croos – vind je op Spotify én Apple Podcast.



MET WIE VIER JIJ DE FEESTDAGEN?

Het was koud buiten, dus besloten we een bezoekje te brengen aan het Huis van de Wijk. We werden hartelijk ontvangen, en veel mensen wilden hun verhaal delen. Er ontstonden zelfs mooie gesprekken tussen de geïnterviewden onderling.



Foto Naomi Soares

Reza

Reza is kunstenaar en bewijst dat je altijd kunt blijven leren. Vandaag ging hij voor het eerst naar computerles. Zijn doel? Zich ontwikkelen in grafische vormgeving.

Reza, met wie vier jij de feestdagen dit jaar? Ik hoop dat mijn dochter en kleinkinderen uit Duitsland naar Rotterdam komen. Dat is mijn grootste wens.

Wat zou je graag delen met de feestdagen? Een heerlijk Iraans gerecht: kebab met rijst, dille en tuinbonen. En natuurlijk mijn kunst! Ik vind het leuk als mensen mijn kunst zien. Kunst delen betekent voor mij, schoonheid delen.

TIP: Binnenkort exposeert hij bij het Nivon!

Wat houd je liever voor jezelf? Mijn verleden, de oorlog in West-Iran. Dat was een moeilijke tijd, daar praat ik liever niet over.

Wat betekent Crooswijk voor jou? Heel veel. Ik ben hier ooit begonnen. Ik woonde later elders, maar ben nu weer terug. In de buurt waar het voor mij allemaal begon. De cirkel is rond.

Heb je een wens voor de straat? Verkeersdrempels op de Vondelweg. Er wordt te hard gereden. Samen met mijn burens hoop ik echt op verandering.

Reza, dankjewel voor je openheid, en natuurlijk - je kunst!

Benieuwd met wie zij de feestdagen vieren?
Ontmoet Reza, Anja, Ceryl, Hamiyet, Soufiane en Naomi!

tekst Dominique Bartali & Naomi Soares



Foto Dominique Bartali

Anja

Anja is net verhuisd naar Crooswijk. De aanleiding was verdrietig, maar ze voelde zich meteen thuis in haar nieuwe buurtje. Nog moe van de verhuizing schuift zij met een glimlach aan.

Anja, met wie vier jij de feestdagen dit jaar? Met mijn zoon, schoondochter en kleinkind!

Wat is het mooiste dat iemand ooit met jou heeft gedeeld? Mijn schoondochter heeft ooit een geheim met mij gedeeld. Dat blijft natuurlijk tussen ons, maar dat ze het met mij deelde, dat raakte me.

Heb je weleens spijt gehad van iets dat je deelde? Ja, met een vriendin. Toen de vriendschap eindigde, werd het tegen me gebruikt. Dat deed pijn.

Wat eten jullie met Kerst? Kip met aardappelen, spruitjes en appelmoes. Deden we vroeger al zo, bij mijn moeder. We vinden het allemaal lekker, voegt Anja daar lachend aan toe. 'Samen zijn, dat is voor ons Kerst.'

Wat deel je liever niet? Wat tussen mij en mijn man gebeurt, dat is echt van ons samen.

Filmtip? The Sound of Music of Hachi, die film over die hond, die is zoo mooi..

Heb je nog een wens voor de straat? Dat we een beetje op elkaar letten, elkaar helpen. En dat we gezellige dingen gaan doen met elkaar.

Lieve Anja, welkom in Crooswijk!



Foto Dominique Bartali

Ceryl

'De tong van een mens is als het roer van een schip.' Dat is wat hij al jong van zijn moeder leerde. Woorden kunnen bouwen of breken. Ceryl kiest voor het eerste.

Met wie vier jij de feestdagen? Met mijn kinderen en familie!

Wat is het mooiste dat iemand ooit met jou heeft gedeeld? Stille. De aankondiging van mijn eerste kind. Ik weet nog precies waar ik was! Ik heb 3 kinderen met wie ik heeeel gelukkig ben, maar die eerste aankondiging .. die vergeet ik echt nooit meer. Dat moment zit in mijn hart gegrift. (Er zaten meer mensen aan tafel en er werd volop met elkaar meegeleefd ;)

Wat kook jij tijdens de feestdagen? Mijn eigen kippensoep. Alles vers, niks uit pakjes. Koken is voor mij weten wat je eet. Ik houd van koken. Koken is liefde voor jezelf en liefde voor de ingrediënten.

Wat houd je liever voor jezelf? Niet alles wat je rechterhand weet, hoeft je linkerhand te weten. Van mijn moeder geleerd. En lachend: 'Niet iedereen hoeft de cijfercode van je kluis te kennen, sommige dingen zijn van jou alleen!'

Heb je filmtips voor de feestdagen? Iedere kerstfilm is voor mij goed, maar ik kijk ook graag naar een film over de geboorte van Jezus.

Heb je ook een wens voor de burens? Denk aan onze kinderen. Zij zijn de toekomst. Als we aan onze kinderen denken, bouwen we aan vrede. Dat vind ik echt iets om goed met elkaar in de gaten te houden.

Ceryl, dankjewel voor je wijze en warme woorden!



Foto Soufiane Kouras

Soufiane

Soufiane is professioneel kickbokser en geeft in zijn vrije tijd les aan jongeren. Dat doet hij nu nog op wisselende, soms verlaten plekken. Zijn droom? Een vaste plek waar hij zijn missie kan voortzetten.

Met wie vier jij de feestdagen? Met familie en vrienden. Vrienden die ik waardeer, zijn ook familie.

Wat is het mooiste dat iemand met jou heeft gedeeld? Een helpende hand in een moeilijke tijd - met de voorwaarde dat ik die hulp ooit zou doorgeven. Dat doe ik nog steeds. Die voorwaarde is mij altijd bijgebleven, dat vond ik heel mooi.

Heb je weleens spijt gehad van iets dat je deelde? Nee. Als je iets uit liefde doet, zonder iets terug te verwachten, is er geen spijt. Dat heb ik van huis uit meegekregen.

Wat zou jij in een kerstpakket stoppen voor een onbekende? Warme woorden. Die kunnen iemand hoop geven, het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Dat is ook wat Crooswijk voor mij betekent.

Filmtips voor de feestdagen? Home Alone! Een grappige film waarin van alles misgaat. Maar daar kun je ook op een andere manier naar kijken, namelijk; je hebt elkaar echt nodig om er iets van te maken.

Heb je een wens voor de straat/wijk? Zorg voor elkaar, want - sluit Soufiane af: Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder!

Dankjewel Soufiane, je bent een waardevolle inspiratie!



Foto Dominique Bartali

Hamiyet

Hamiyet kwam op haar negende naar Nederland. Ze is moeder van 4, oma van vijf - en straalt liefde uit in alles wat ze zegt.

Met wie vier jij de feestdagen? Met mijn (grote) familie. Samen eten, lachen, praten. Dat maakt mij gelukkig.

En wat kook je dan het liefst? Een halal BBQ, met veel groenten en fruit. Ik lust alles hoor, maar dit vind ik echt het allerlekkerst!

Filmtips? Hachi - die hond, zo trouw! En Avatar, maar alleen deel één. Echt prachtig.

Een wens voor de straat? Dat we naar elkaar omkijken. Verdriet delen, eten geven aan wie niets heeft. En vooral: vrede. Die oorlogen moeten echt stoppen. We hebben elkaar nodig.

Aan de tafel van Hamiyet zaten meerdere geïnterviewden, wat goed was voor heel wat lol. Maar er werd ook volop met elkaar gedeeld. Zoveel eigenlijk, dat niet alles kon worden opgeschreven. Wat blijft is de herinnering.

Dankjewel Hamiyet, voor je humor, je knuffel, en de liefde voor je naasten!



Foto Naomi Soares

Naomi

Naomi is lief, enthousiast, betrouwbaar en betrokken. En oprecht geïnteresseerd in wat mensen beweegt. Vanuit die interesse besloot zij de redactie van De Crooswijker te versterken.

Naomi, met wie vier jij de feestdagen dit jaar? Met mijn familie! Ik kijk elk jaar uit naar de feestdagen, lichtjes en gezelligheid.

En wat is het mooiste dat iemand ooit met jou heeft gedeeld? Persoonlijke verhalen. Woorden die blijven hangen, mij raken, iets in mij in beweging zetten en tot nieuwe inzichten leiden.

Heb je weleens iets gedeeld waar je later spijt van had? Nee, niet dat ik weet!

Als jij een gerecht zou mogen delen met een onbekende, wat zou dat zijn? De hachee van mijn oma: ik ben gek op stoofvleesgerechten!

Wat is het geheime ingrediënt van dit speciale gerecht? Daarvoor moet je bij mijn oma zijn!

Wat zou je nooit delen, zelfs niet met je beste vriend of vriendin? Als iemand mij iets persoonlijks toevertrouwt, blijft dat tussen ons.

Heb jij nog een leuke filmtip voor ons? Geen filmtip maar wel een kijktip! Ik kijk elk jaar naar de All you need is love: Kerstspecial...

Naomi, voor De Crooswijker ben je een kerstcadeautje. Van harte welkom op de redactie!



Stichting Rising Desire Rotterdam

waar ieder kind mag stralen

tekst Noor Khan
foto Estefania Pladano

De naam Rising Desire betekent 'opstijgend verlangen': groeien, helen en samen iets opbouwen dat ertoe doet. Dat is onze kern: hoop en kracht laten opstijgen, te beginnen in Crooswijk.

Sinds mijn twaalfde woon ik hier. Ik heb een fysieke beperking en ben afhankelijk van hulp, maar ik wist: ik kan meer dan men denkt. Op het speciaal onderwijs voelde ik vooral grenzen van verwachtingen. Daarom posteerde ik me met mijn rolstoel bij het Albeda College om te eisen dat ik mocht studeren. Een decaan geloofde in mij - dat moment kantelde alles. Daarna groeide ik van administratief medewerker (MBO-1) naar sociaal-maatschappelijk dienstverlener (MBO-4) tot uiteindelijk Jobcoach voor Wajong-ge-rechtigden (Post HBO). Dit bewees mij dat één moment van vertrouwen een leven kan veranderen.

Vanuit dat besef ontstond Stichting Rising Desire Rotterdam; om anderen diezelfde kans te bieden. We versterken gemeenschappen door kunst, zorg en ontmoeting te verbinden. Ons doel is kinderen, gezinnen en bewoners samenbrengen in een sfeer van hoop en wederkerigheid. Delen betekent voor mij niet alleen ge-

ven, maar samen dragen - warmte, tijd en kansen delen zodat iedereen kan groeien.

Ons eerste project, Winterboost Crooswijk, brengt dat tot leven. In de donkere maanden creëren we licht, plezier en verbinding. Kinderen ontdekken hun talenten via kunst, spel en beweging. We kozen hiervoor omdat veel gezinnen in de winter behoefte hebben aan iets positiefs en betaalbaars. Delen gebeurt hier vanzelf: samen creëren, lachen en leren.

De stichting werkt samen met Opzoomer Mee, Cultuur Concreet, de Gemeente Rotterdam, lokale ondernemers en studenten van de Hogeschool Rotterdam, die met hun energie Winterboost extra glans geven.

We werken met een klein team van vrijwilligers, buurtbewoners en stagiaires. Alles wordt lokaal georganiseerd en afgestemd, zodat elk project persoonlijk en verbonden blijft met de gemeenschap waar het ontstaat.

Studenten aan het woord

'Wij zijn vier studenten Event & Experience Management aan de Hogeschool Rotterdam en organiseren samen met Stichting Rising Desire het evenement

Winterboost in Crooswijk. Met dit project dragen we bij aan het thema 'Geen armoede' en geven we kinderen een plek waar ze kunnen groeien, leren en plezier hebben. In de samenwerking zien we hoeveel verschil je maakt met oprechte aandacht en een goed georganiseerd event.' - Ileen, Tom, Lizzy en Danique

Ik droom van een wijk waar iedereen gezien wordt en kansen eerlijk worden gedeeld. In de toekomst wil Rising Desire ook projecten als Lenteboost en Zomerboost ontwikkelen, zodat kinderen kunnen doorgroeien. Mijn boodschap: wacht niet op verandering, wees haar begin.



RISING DESIRE
JOUW WENS, ONZE MISSIE

Zie voor data en tijden van de Winterboost 'Wat te doen in Crooswijk' op pagina 4.

GOED IN CROOSWIJK

De jongerenhub is open

Vorige maand ging de jongerenhub aan Schuttersweg 76 officieel open. Er waren FIFA- & UFC toernooien, knutselsessies, docu-screenings, hapjes, drankjes en prijzen te winnen. Het was een groot feest!



In geval van nood: Geen paniek, begin in je eigen portiek

Wat kunt je zelf of met elkaar doen in Crooswijk in geval van onverwachte situaties? Daarover was er een bijeenkomst in De Nieuwe Branding. Er kwamen allerlei ideeën voorbij. Bijvoorbeeld over een noodpakket waarmee je je 72 uur kunt redden (zie ook www.denkvooruit.nl) en afspraken die je kunt maken in de buurt over wat te doen in geval van nood.

Het is belangrijk dat overheid, organisaties en inwoners samen optrekken en voorbereidingen treffen. Wat is nodig? Welke initiatieven ontstaan er en wie kan er iets doen? Daarom organiseren gemeente, veiligheidsregio en organisaties (Deloitte, Ahold, Rode Kruis) bijeenkomsten in verschillende wijken.



Schimmel in huis

Een belangrijk onderwerp voor bewoners en woningcorporaties is de aanpak van schimmel in woningen. Crooswijk loopt hierin als wijk voorop. 'Ik denk dat we hier het verst zijn als het gaat om het actief informeren en ondersteunen van bewoners', zegt Martijn Kok van Woonstad.

Martijn is voor Crooswijkse huurders 'het gezicht' van Woonstad. 'Ik ben voor veel mensen een aanspreekpunt,' zegt hij. Huurders kloppen ook bij hem aan als ze last hebben van schimmel in huis. Zijn collega Jill Kroon werkt bij Havensteder. Zij houdt zich dagelijks bezig met schimmelproblematiek en komt ook bij huurders thuis. Zij weet hoe lastig de schimmelproblematiek kan zijn.

Bijvoorbeeld. Om schimmel tegen te gaan, is 'luchten' van de woning heel belangrijk. Oftewel: dagelijks even een raam openzetten. Tegelijkertijd is in de winterperiode de kachel aanzetten net zo belangrijk. 'Maar', zegt Jill. 'Soms zijn mensen dan bang voor een hoge energierekening.' Deze huurders probeert ze zo goed mogelijk te adviseren. 'Zo is het juist slim om de woning te verwarmen net nadat je hebt gelucht. Want: koude lucht verwarmt sneller dan warme lucht. Je huis is dan dus sneller lekker warm.'



Buurt schoonhouden?

Haal opruimspullen op in de wijkhub

Goed nieuws voor mensen die graag de buurt schoonhouden. U kunt opruimspullen zoals prikstokken, hesjes en handschoenen ophalen bij de wijkhub. Sommige bewoners gebruiken de prikstok tijdens hun dagelijkse rondje door de wijk, anderen organiseren samen met burens een opschoonactie.



De woningcorporaties zoeken gericht het gesprek met huurders. Bijvoorbeeld door op wijk-evenementen zoals Crooswijk op Stelten bezoekers actief te informeren over schimmel in huis, hoe ze het moeten melden en wat ze zelf kunnen doen om schimmel te voorkomen.

Martijn: 'We zijn echt op zoek zijn naar die meldingen.' Zo krijgen onderhoudsmensen van Woonstad die voor bijvoorbeeld een reparatie in een woning moeten zijn, nu ook de opdracht om te letten op schimmelplekken. Want: 'Het is bij dit soort problemen belangrijk om er tijdig bij te zijn.'

En ook ná aanpak van een schimmelprobleem, is een huurder bij Havensteder nog niet zomaar van de woningcorporatie af. 'Wij bellen onze huurders dan altijd achteraf nog een aantal keren op', vertelt Jill. 'Om te vragen of de schimmel echt weg is gebleven. Is dat niet zo, dan komen we nog een keer. Dit blijven een heel jaar doen, zodat we alle seizoenen hebben doorlopen.'

Bent u huurder en heeft u last van schimmel in huis? Kijk op havensteder.nl/vocht-en-schimmel of woonstadrotterdam.nl/schimmel.





Vrijwilligers van de Voedselbank Crooswijk bij het afscheid in 2023. Rechtsachter Erik Maan, afgelopen zomer overleden.

CROOSWIJK OP DE KORREL

Voedsel deel je met elkaar

Als er iets is dat mensen graag met elkaar delen, dan is het voedsel. Je eet samen met familie of vrienden of je gaat uit eten. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is er niet genoeg eten, of is er niet genoeg budget om eten te kopen. We kijken naar de voedselvoorziening in Crooswijk in tijden van nood of eenzaamheid.

tekst Dijk Vuik
beeld Stadsarchief Rotterdam, De Ster

Het delen van voedsel met elkaar kent een lange geschiedenis in Crooswijk. In de jaren dertig van de vorige eeuw kampten veel bewoners met de gevolgen van de wereldcrisis: werkloosheid en armoede. Er was echter wel een grote sociale cohesie in de wijk en mensen hielpen elkaar waar mogelijk. Maar waar iedereen weinig heeft, is weinig te delen. Er was een soort centrale voedselvoorziening: het in die jaren bestaande crisiscomité maakte het mogelijk dat werklozen ('steuntrekkers' genoemd) op vertoon van hun steunkaart goedkoop voedsel konden kopen in een pakhuis in de Josephstraat. Er kon ook eten worden gehaald bij de zogenoemde 'bedéling', een uitdeelpunt in de Boshoeck (bij de Schiedamsedijk) en een apart Joods uitdeelpunt in de Verlaatstraat (bij de Delftsevaart), waar ook niet-Joden voedsel konden krijgen.

Gaarkeukens

Tijdens de Tweede Wereldoorlog tekende zich een heel andere oorzaak voor voedselhulp af. In de winter van 1944-1945 was West-Nederland afgesneden van bevoorrading. De geallieerden hadden Zuid- en Oost-Nederland al bevrijd, maar het westen was nog bezet door Duitse troepen. Voedselvoorraden raakten op en er werden gaarkeukens ingesteld: plaatsen waar voedsel werd bereid en uitgedeeld aan de hongerende bevolking. In Crooswijk was er bijvoorbeeld een gaarkeuken bij de brouwerij van Heineken, aan de Crooswijkse singel (foto 1).

Ook na de Tweede Wereldoorlog werden er nog maaltijden verstrekt. In de Van Reijnstraat stond het Volkshuis Crooswijk, waar in de jaren vijftig maaltijden werden gemaakt voor ouderen uit de wijk. Je zou dat kunnen vergelijken met de laagdrempelige kookinitiatieven die tegenwoordig nog in Huizen van de Wijk en buurthuizen plaatsvinden (foto 2).

Voedselbank

In 2002 opende de eerste voedselbank van Nederland in Rotterdam, als initiatief van Sjaak en Clara Sies. Al kort daarna kreeg ook Crooswijk een voedselbank. Diaconaal werker Erik Maan en een aantal vrijwilligers startten in 2003 de Voedselbank Crooswijk in De Akker, een oud gemeentelijk badhuis in de Vaandrigstraat dat later een kerkelijk centrum van de Hervormde gemeente was geworden. De staat van het gebouw verslechterde echter en in april 2015 moest de Voedselbank Crooswijk verhuizen (foto 3).

Een nieuwe plek was op dat moment al gevonden: een winkelpand op de hoek van de Vaandrigstraat en de Nieuwe Crooswijkseweg. Dat pand werd het Open Huis Crooswijk en van daaruit wordt na de verhuizing ook de Voedselbank Crooswijk voortgezet.

In 2023 kwam ook een einde aan de voedselbankfunctie van het Open Huis Crooswijk. De oorzaak was de in oktober van dat jaar aan de Crooswijkseweg geopende Voedselbank Supermarkt, een nieuwe ontwikkeling in Rotterdam. Die supermarkt maakte de voedselbank van het Open Huis in feite overbodig. Bewoners konden voortaan enkele honderden meters verder terecht.

Op donderdag 30 november 2023 kwamen de vrijwilligers van nog een laatste keer bijeen in het Open Huis. De Voedselbank Crooswijk had precies twintig jaar bestaan. Overigens was er ook bij De Pinkstergemeente in het kerkgebouw aan de Boezemweg/Gerdesiaweg een uitdeelpunt van voedsel; ook dat werd eind 2023 stopgezet als gevolg van de nieuwe supermarkt.

Voedselbank Supermarkten

De Voedselbank Supermarkt aan de Crooswijkseweg is de derde in Rotterdam. Eerder waren al soortgelijke supermarkten geopend in Rotterdam-West en Rotterdam-Zuid. Op termijn is het de bedoeling om nog een vierde supermarkt te openen. De supermarkt-formule van de voedselbank maakt het mogelijk om meer verse producten aan te bieden en klanten kunnen er kiezen wat ze willen hebben in plaats van een tevoren gemaakt pakket te krijgen zoals bij de eerdere voedselbanken gebeurde.

Al met al heeft voedselvoorziening in tijden van nood een lange geschiedenis in Crooswijk. Een geschiedenis die nog lang niet stopt, want de behoefte eraan is groot. Eigenlijk vreemd, in een land waar zoveel middelen zijn. Maar de verschillen tussen arm en rijk zijn nog steeds groot en de stijgende prijzen en inflatie maken het onwaarschijnlijk dat de voedselbanken zouden kunnen verdwijnen. Een noodzakelijk kwaad? Laten we het er maar op houden dat er tenminste een voorziening is voor de mensen die het nodig hebben. Een voorziening waar voedsel met elkaar wordt gedeeld.



In een brouwketel van Heineken wordt in 1944 soep gemaakt.



Ouderen krijgen maaltijden in het Volkshuis aan de Van Reijnstraat.



Vrijwilligers van de Voedselbank Crooswijk in gebouw De Akker aan de Vaandrigstraat.



Bar Alaska Ode aan Crooswijk

Bar Alaska is een ode aan Crooswijk en geïnspireerd op internationale eethuisjes.

Ik waagde er een mailtje aan. Of zij misschien een lekker recept hebben om te delen met alle Crooswijkers. Nou, hier kwam meteen een heel enthousiaste reactie op!

tekst Dominique Bartali / Bar Alaska
foto Suzie Vermunt

Baskische kip met chorizo, tomaat en zwarte olijven

Ingrediënten (4 personen)

- 8 kippenbouten of 4 kippendijtes
- 150 g chorizo, in plakjes
- 1 grote ui, gesnipperd
- 3 tenen knoflook, fijngehakt
- 2 rode paprika's, in reepjes
- 1 groene paprika, in reepjes
- 400 g tomatenblokjes (blik)
- 150 g zwarte olijven, ontpit
- 150 ml kippenbouillon
- 100 ml droge witte wijn
- 2 el olijfolie
- 1 tl gerookt paprikapoeder
- 1 tl verse tijm of ½ tl gedroogd
- 1 laurierblad
- Zout en versgemalen zwarte peper
- Verse peterselie, gehakt (voor garnering)

"Ik heb de chefs eens bij mekaar geroepen, hier is onze populairste knaller van de kaart en zeker eentje om te delen: de Baskische kip!"

Bar Alaska, DANK!!

- 1. Kip kruiden.** Dep de kip droog met keukenpapier en kruid met zout en peper.
- 2. Kip aanbraden.** Verhit de olijfolie in een grote braadpan of stoofpan op middelhoog vuur. Braad de kip rondom goudbruin in ongeveer 8-10 minuten. Haal uit de pan en zet apart.
- 3. Chorizo bakken.** Bak de chorizo-plakjes in hetzelfde vet 2-3 minuten tot ze krokant zijn. Haal uit de pan en leg bij de kip.
- 4. Groenten fruiten.** Fruit in dezelfde pan de ui 5 minuten tot hij zacht is. Voeg de knoflook toe en bak 1 minuut mee. Voeg de paprika's toe en bak nog 5 minuten.
- 5. Blussen en stoven.** Blus met de witte wijn en laat 2 minuten inkoken. Voeg de tomatenblokjes, kippenbouillon, paprikapoeder, tijm en laurierblad toe. Breng aan de kook.
- 6. Kip gaar maken.** Leg de kip en chorizo terug in de pan. Breng opnieuw aan de kook, zet het vuur laag en laat 30-35 minuten zachtjes sudderen met het deksel op de pan.
- 7. Olijven toevoegen.** Voeg de zwarte olijven toe en laat nog 5 minuten meestoven. Proef en breng op smaak met zout en peper.
- 8. Serveren.** Garneer met verse peterselie en serveer met knapperig stokbrood, aardappelpuree of rijst.

Tips

Voor extra smaak kun je de kip een nacht van tevoren marineren in knoflook, olijfolie en paprikapoeder

Dit gerecht smaakt de volgende dag vaak nóg lekkerder, dus perfect om van tevoren te maken

Lekker met een glas Rioja erbij!

DE CROOSWIJKER



foto Dominique Bartali



COLUMN WIJKRAAD

Zeg het op z'n Crooswijks

Iedereen heeft het weleens meegemaakt. Je loopt op straat en bent getuige van asociaal of intimiderend gedrag door gure types. Je wilt er iets van zeggen, maar toch doe je het niet. Bang om ook kop van jut te worden. Of misschien wel erger. Begrijp mij niet verkeerd. Ik maak mij echt geen zorgen over de mondigheid van de Crooswijker. Toch zijn veel mensen huiverig om zich in zo'n situatie te mengen. En niet onterecht natuurlijk.

Ook ik kwam laatst voor zo'n dilemma te staan. Toen mijn vriendin nagekeken werd, was de maat vol. Ik liet stevig weten dat ik daar niet van gediend was. Want het is klaar met dat wegkijken. Gedrag wat niet bijdraagt aan een fijn en veilig Crooswijk mogen we, nee moeten we, als wijk niet meer accepteren.

Ook als wijkraad kloppen we vaak bij de Coolsingel aan om te pleiten voor stevige maatregelen tegen onveiligheid op straat. Of het nu asociaal rijgedrag, straatintimidatie of overlast is. Maar niet alleen het stadsbestuur hebben we nodig. Ook u, mede-Crooswijker, bent hierin onmisbaar. Twijfel dan ook niet. Blijf jezelf, wanneer het even spannend is, uitspreken tegen gedrag wat niet door de beugel kan. Op z'n Crooswijks.

Rick Blad

Voorzitter Wijkraad Crooswijk



Drukkerij GRAPHIC PRINT

drukkerij
Graphic Print
GP

Voor al uw
druk- en printwerk!

Familie drukwerk, Folie- & Preegdruk



010 - 467 7088
info@graphicprint.nl
www.graphicprint.nl



Hoera!
wij zijn
verhuisd!
Open Huis
Crooswijk
naar de
Rusthoflaan
52-54b
Kijk voor ons
programma
op het raam
of de website



www.openhuiscrooswijk.nl



Winter! BOOST

DRIE DAGEN VOL PLEZIER, CREATIVITEIT EN AVONTUUR VOOR KINDEREN
VAN 5 T/M 12 JAAR, HELEMAAL GRATIS! GEORGANISEERD DOOR DE
STICHTING RISING DESIRE. WEES ER SNEL BIJ! MELD JE AAN VIA DE QR-
CODE.



DECEMBER 20-21-22



LET OP: ALS U UW KIND AANMELT, IS DAT VOOR
ALLE DRIE DE DAGEN VAN WINTERBOOST.

DE BRANDING,
ISAAC HUBERTSTRAAT 153, 3034 CS ROTTERDAM

20

DAG 1 - ZATERDAG, CREATIEF AAN DE SLAG! 10:00-12:30
WE STARTEN MET EEN WARM WELKOM EN DAARNA DUK JE METEEN DE
WORKSHOPS IN. JE KUNT KIEZEN UIT KLEDING PMPEN, KNIPPELS MAKEN
OF RAPPEN. AAN HET EINDE VAN DE DAG VORMEN WE DUO'S: EEN MODEL EN
EEN RAPPER SAMEN VOOR JE EEN GOUD TEAM!

21

DAG 2 - ZONNIG SAMEN OEFENEN 10:00-12:30
NA EEN VROUWELIJKE WARMING-UP OEFENEN DE DUO'S HUN ACTS. DAARNA
MAKEN WE UITNODIGINGEN EN DECOR VOOR DE GROTE SHOW. TOT SLOT
OEFENEN WE ALLES SAMEN, ZO DAT WE ER HELEMAAL KLAAR VOOR ZIJN.

22

DAG 3 - MAANDAG DE GROTE FINALE! 14:00-18:30
VANDAAG IS HET SHOWTIME! TERWIL OUDERS EN PUBLIEK BINNENKOMEN,
3 AAN DE KINDEREN KLAAR ACHTER DE SCHERMEN, OP DE CATWALK EN IN
DE SPOTLIGHTS LATEN DE DUO'S ZIEN WAT ZE HEBBEN GEMAAKT EN
GEDEFEND. NA DE SHOW IS ER TIJD VOOR FOTUS, EEN MINI-EXPO EN
NATUURLIJK EEN FEESTELIJKE PRUJSTREKING!

